

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας οργανώνει σειρά διαλέξεων με θέμα **Εφηβος, Οικογένεια, Σχολείο**, με την συμμετοχή ψυχολόγων, ψυχιάτρων και ψυχαναλυτών. Επιμελείται και συντονίζει ο υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής και πανεπιστημιακός, **Νίκος Παπαχριστόπουλος**.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Συμβουλευτικού Σταθμού,
Κανακάρη 46-52, Πάτρα
2610 274900
<http://ssn.ach.sch.gr>

Πρόγραμμα

1^η διάλεξη. Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012
Η οικογένεια σύμπτωμα
Νίκος Παπαχριστόπουλος

2^η διάλεξη. Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012
Παιδί, γονείς, σχολείο:
το τρίγωνο των Βερμούδων;
Νίκος Σιδέρης

3^η διάλεξη. Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013
Οικογένεια και κρίση:
νέες μορφές απώλειας
Κυριακή Σαμαρτζή

4^η διάλεξη. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
Κληρονομικότητα και ψυχική νόσος
θανάσης Χατζόπουλος

5^η διάλεξη. Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
Ειδική αγωγή
Μαρία Δροσινού

6^η διάλεξη. Τετάρτη 10 Απριλίου 2013
Ψυχοπαθολογία του εφήβου και
νέα συμπτώματα
Νίκος Παπαχριστόπουλος

Ωρα έναρξης: 19:00

Εφηβος Οικογένεια Σχολείο

Μέγαρο Λόγου και Τέχνης,
Πλατεία Γεωργίου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαλέξεις



Όλο και συχνότερα, συνηθισμένοι γονείς με συνηθισμένα παιδιά, μπροστά στις προκλήσεις της ανατροφής τους, θέτουν το ερώτημα:

«Μήπως το παιδί χρειάζεται ψυχολόγο;».

Η εμπειρία και ο στοχασμός, ωστόσο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, κατά κανόνα, τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν!

Θα μιλήσουμε λοιπόν για το τι σημαίνει η σχέση γονιού-παιδιού, τι περιμένει το παιδί από τους γονείς του, πώς μπορεί να στέκεται ο γονιός στη θέση του. Και θα εκτεθούν η θεμελιώδης λογική και

συγκεκριμένες οδηγίες που μπορούν να υποστηρίξουν την τέχνη του γονιού. Μια τέχνη βασισμένη σε δύο πράγματα, που κάθε συνήθης γονιός μπορεί να προσφέρει στο παιδί του: *Αγάπη και κανόνες.*

Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στη δυναμική σχέση παιδιού-οικογένειας-σχολείου, στις ενδεχόμενες συμπληρωματικότητες και στη μυθολογία περί σχολείου ως «οιονεί-ανάδοχης οικογένειας».

2^η διάλεξη. 14 Δεκεμβρίου 2012
Παιδί, γονείς, σχολείο: το τρίγωνο των Βερμούδων;

Ο Νίκος Σιδέρης είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ψυχαναλυτικής Σχολής του Στρασβούργου (EPS) και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχανάλυσης (SEDEFY). Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία, την νευροψυχολογία και την νευρογλωσσολογία στο Παρίσι. Είναι διδάκτορας ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Κυριότερα επιστημονικά του έργα: *Ό ερωτισμός στην τέχνη. Εικαστικές φαντασιώσεις (2010), Δεν παίζεις μόνο εσύ. Υπάρχουν κι άλλοι (2010), Ό Φρόντ κρυπτοκόκκινος; (2009), Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν (2009), Όπως ειπώθηκαν εκεί και ακούστηκαν. Μυστικά και αλήθειες από το ντιβάνι του ψυχαναλυτή (2008), Αρχιτεκτονική και φαντασίωση (2007), Και όμως μιλάνε. Εφηβος λόγος (1999), Εσωτερική διγλωσσία (1995). Διδάσκει στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάζεται ως ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, οικογενειακός θεραπευτής στην Αθήνα.*